

Lieve ouders,

Met toch een dubbel gevoel stuur ik deze brief. Juist omdat ik al een keer eerder het besluit heb genomen om bij Prikkebeen weg te gaan en na een jaar weer terug te komen. Maar ik bemerk de laatste maanden dat het door een drukke periode een te fysieke belasting voor mij gaat worden. Hierdoor kan ik, voor mijn gevoel, niet de zorg en aandacht bieden aan de kinderen zoals ik het graag zou willen.

Daarom heb ik nogmaals de beslissing genomen om per 1 december bij Prikkebeen te stoppen. Het afscheid van de kindjes zal mij wederom zwaar gaan vallen en natuurlijk ook de leuke contacten met jullie als ouders. Langs deze weg wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het vertrouwen gedurende mijn Prikkebeentijd. Ik wens iedereen veel goede gezondheid toe en veel geluk voor de toekomst.

Groetjes, Natasja